

ELIM

Huis van Gebed



Verken het hart van Rotterdam, zoals u het nog niet kent.

Stadswandelingen zijn meer en meer geliefd omdat je op een actieve manier de stad en haar geschiedenis leert waarderen. Plekken waar je al heel lang onbewust aan voorbij loopt, fietst of rijdt gaan ineens voor je leven. De stadsdriehoek en de haven zijn na ca.1600 enorm gegroeid evenals de Joodse gemeenschap. Welke rol speelde de Holland-Amerika Lijn, Nieuw-Amsterdam, Delfshaven en de Pelgrimvaders, de aanleg van de Nieuwe Waterweg en groei van de vele havens? Onder de 3 miljoen landverhuizers waren 300.000 Joden, waarvan 200.000 in Elim gastvrij zijn ontvangen. Dat alles voordat WOII uitbrak en het hart (van de Joodse wijk) uit het centrum van Rotterdam werd gerukt. Als je met ons op weg gaat, ga je het zelf ontdekken.



Startpunt en eindpunt van de wandeling is in Elim. Inloop is vanaf 13.00 uur, met koffie, thee en wat te versnaperen. Na een korte toelichting gaan we op ontdekkingsstocht naar Gods werken in Rotterdam door de eeuwen heen. *Omdat zij letten op de daden van JaHWeH zal Hij opbouwen. Psalm 28:6* Zo kun je dit vers parafraseren. Er is een lange en een korte route. Al naar gelang je goed ter been bent kun je een keuze maken. Als bijdrage aan Elim vragen we € 15,- pp.

*Op woensdagen van 13.00 - 16.00 uur d.d.
17, 31 juli, 14, 28 aug., 11 of 25 sept. 2024
Meldt je s.v.p. aan via mail of de telefoon.
Op afspraak zijn andere momenten mogelijk.*

Colofon

Website: www.elimhuisvangebed.nl

Adres: Tulpstraat 11 Rotterdam
3071VR Noordereiland

E-mail: rmmberns@xs4all.nl

Mobiel: 06-40002059

Goed te bereiken via station Blaak en buslijn 32

Voor parkeren zie www.prettigparkeren.nl

